

Beste Boulers

Een stukje uit het verleden

De oprichting van onze vereniging was in 1987 onder de E.H.P.C. Holec. Als onderdeel van de Holec tennis maar wel zelfstandig met een eigen bestuur ,contributie en reglement. Jaarlijks kregen we een bijdrage van de tennis We betaalden 18 gulden contributie per jaar.

We hadden 6 rustieke banen achter het tennisveld aan de Bornsestraat waar nu de ingang is van het Thiemsland een prachtige locatie waar ik soms met weemoed aan terugdenkt niets moest alles kon. We hadden 16 leden en de dames konden geen lid worden waarom weet ik niet meer. We hadden weinig kosten want het onderhoud bekostigde de tennis.Ook hadden wij diverse sponsors die ons financieel ondersteunen. Zaterdag was onze clubmorgen van 10 tot 12 uur en dan begon de gezelligheid onder genot van een hapje en drankje waar iedereen naar uitkeek wat wel eens laat werd.

We speelden toe onderlinge toernooien vaak gesponseerd later hadden we een uitwisselen met H.K.C de tweede vereniging in Hengelo later kregen we de organisatie van het stadstoernooi waar we ons 25 jarig bestaan van bekostigen. Een prachtige dag.

Helaas de gemeente had ander plannen voor woningbouw en onder protest zij we toe verhuist naar Timmersweide waar we nooit vonden wat we achter hadden gelaten.

Gelukkig hebben we nu een heel goed bestuur die zelfstandig wil blijven onder de naam E.H.P.C .

Met vriendelijke groet

JAN WERKMAN